

2017

documenta

Am 10. Juni 2017, dem Tag der Eröffnung der „documenta 14“ waren wir in Kassel / Deutschland. Die documenta ist die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Die „documenta 14“ stand unter dem Motto „von Athen lernen“, sie fand parallel auch in Athen statt. Der Tag der Eröffnung fiel auf den Jahrestag des Massakers von Distomo. Wir wollten daher an diesem Tag die Tatsache der bis heute gegenüber den Opfern der NS-Kriegsverbrechen verweigerten Entschädigung thematisieren und haben bei der Ausstellungseröffnung dazu demonstriert. Wir waren auch Teil einer Eröffnungsveranstaltung, auf der Argyris Sfountouris sprach. Im Anschluss trafen wir uns mit dem griechischen Staatspräsidenten Pavlopoulos zu einem Gespräch über die Fragen der Entschädigung sowie der Reparationsforderungen Griechenlands.



documenta

2017

Στις 10 Ιουνίου 2017, την ημέρα έναρξης της «documenta 14», είμασταν παρόντες/παρούσες στο Κάσελ της Γερμανίας. Η documenta είναι η πιο σημαντική σειρά εκθέσεων σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Το σύνθημα της «documenta 14» ήταν «Μαθαίνω από την Αθήνα» και λάμβανε ταυτόχρονα χώρα και στην Αθήνα. Η ημέρα των εγκαινίων συνέπεσε με την επέτειο της σφαγής στο Δίστομο. Γι' αυτό θέλαμε εκείνη την ημέρα να προβάσουμε το ζήτημα της, μέχρι και σήμερα, άρνησης να δωθούν οι αποζημιώσεις στα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων και οργανώσαμε μια διαδήλωση στα εγκαίνια της έκθεσης. Συμμετείχαμε ακόμη και σε μια από τις εναρκτήριες εκδηλώσεις όπου μίλησε ο Αργύρης Σφουντούρης. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο για να συζητήσουμε το ζήτημα των αποζημιώσεων και το αίτημα της Ελλάδας για τις επανορθώσεις.